



Αθήνα 23/11/2017

Αρ. Πρωτοκόλλου: 13652

Προς:

Υπουργό Υγείας, κ. Α. Ξανθό

Κοιν:

1. ΓΓ Υγείας, κ. Γ. Γιαννόπουλο
2. Δ/νση Ψυχικής Υγείας
κ. Α. Λύτρα

Θέμα: «Ορισμός Επιστημονικά Υπευθύνων Κέντρων Ημέρας»

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος δια της παρούσης τοποθετείται θετικά στην προσπάθεια εξορθολογισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Ψυχικής Υγείας όπως αποτυπώνεται στην υπ' αρ. πρωτ. Α4β/Γ.Π./οικ.63439 απόφαση της Δ/νσης Ψυχικής Υγείας αλλά παράλληλα εκφράζει την έκπληξη του για τον αποκλεισμό των Κοινωνικών Λειτουργών από τη δυνατότητα να ορίζονται ως Επιστημονικά Υπεύθυνοι των Κέντρων Ημέρας. Αποκλεισμός ο οποίος έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα έως σήμερα ισχύοντα σε θεσμικό επίπεδο (Υ.Α. Υ5β/Γ.Π.οικ.156618) και δεν τεκμηριώνεται από την αποτύπωση της λειτουργίας των Κέντρων Ημέρας.

Ο αποκλεισμός δεν μπορεί να γίνει κατανοητός από τους εργαζόμενους Κοινωνικούς Λειτουργούς στο χώρο της ψυχικής υγείας και των ευπαθών ομάδων πληθυσμού καθώς οι σπουδές στην Κοινωνική Εργασία τόσο στη χώρα όσο και Διεθνώς, αποβλέπουν στην προετοιμασία επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών, ικανών να συμβάλλουν στην επίλυση των σύγχρονων προβλημάτων κοινωνικής λειτουργικότητας ατόμων, ομάδων και κοινοτήτων.

Ο ορισμός του επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού όπως υιοθετήθηκε από τη Διεθνή Ομοσπονδία των Κοινωνικών Λειτουργών IFSW (International Federation of Social Workers) και από τη Διεθνή Ένωση των Σχολών Κοινωνικής Εργασίας IASSW (International Association of Schools of Social Work), τον Ιούλιο του 2014 (<http://ifsw.org/policies/definition-of-social-work/>) αναφέρει:

«Η Κοινωνική Εργασία είναι εφαρμοσμένο επάγγελμα αλλά και ακαδημαϊκό πεδίο που προωθεί την κοινωνική αλλαγή και ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή, την ενδυνάμωση και απελευθέρωση των ανθρώπων. Οι αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της συλλογικής ευθύνης και του σεβασμού της διαφορετικότητας είναι κεντρικές στην κοινωνική εργασία, η οποία θεμελιώνεται από τις θεωρίες της κοινωνικής εργασίας, των κοινωνικών επιστημών, των ανθρωπιστικών επιστημών και τη γηγενή γνώση και συνδέει



ανθρώπους και δομές για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ζωής αλλά και να ενισχύσει την ευημερία τους».

Όπως αποτυπώνεται στην εν λόγω απόφασή σας αφενός οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας αποσκοπούν στην κάλυψη των αναγκών όλου του φάσματος των ψυχικών διαταραχών καθώς και επιμέρους πληθυσμιακών ομάδων και αφετέρου η επιλογή του επιστημονικού υπευθύνου αποτελεί και κριτήριο αξιολόγησης του φακέλου συμμετοχής του ενδιαφερόμενου φορέα. Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί τόσο σε επίπεδο εκπαίδευσης όσο και σε επίπεδο επαγγελματικής πρακτικής έχουν συνεχή ενασχόληση και συνεργασία με ευπαθείς – ευάλωτες και πολιτισμικά διαφοροποιημένες ομάδες. Παράλληλα στη χώρα λειτουργούν από τις σχολές Κοινωνικής Εργασίας αντίστοιχα μεταπτυχιακά προγράμματα καθώς και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Κλινικής Κοινωνικής Εργασίας που ενισχύουν την επιστημονική επάρκεια των Κοινωνικών Λειτουργών λόγω της εξειδίκευσης. Επίσης, το γεγονός ότι ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης αποτελεί και η επιλογή του Επιστημονικά Υπευθύνου δίνει τα εχέγγυα ότι οι φορείς, ενδιαφερόμενοι για την επιτυχή αξιολόγηση του φακέλου τους, θα επιδιώξουν να επιλέξουν τον/την καταλληλότερο/η επαγγελματία για το συγκεκριμένο Κέντρο Ημέρας σύμφωνα με τις ανάγκες του πληθυσμού στόχου και της περιοχής δράσης του.

Κατά συνέπεια θεωρούμε ότι και η ειδικότητα του Κοινωνικού Λειτουργού θα πρέπει να περιλαμβάνεται στις ειδικότητες των Επιστημονικά Υπευθύνων Κέντρων Ημέρας με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από την ανωτέρω αναφερόμενη απόφασή σας.

Τέλος, με την ευκαιρία της γραπτής μας επικοινωνίας μας θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (Σ.Κ.Λ.Ε.) που ιδρύθηκε το 1955 και εκπροσωπεί επαγγελματικά και επιστημονικά πανελλαδικά τους 5000 Κοινωνικούς Λειτουργούς της χώρας **με το Νόμο 4387/2016 συστάθηκε σε Ν.Π.Δ.Δ, αποτελεί πλέον το επίσημο επιστημονικό και επαγγελματικό όργανο των Κοινωνικών Λειτουργών καθώς με το Νόμο 4488/2017 ορίστηκαν και οι διατάξεις που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία του ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.**

Παράλληλα επιθυμούμε να καθοριστεί το αμεσότερο δυνατό μία συνάντηση μαζί σας για συνολικά θέματα που αφορούν τους Κοινωνικούς Λειτουργούς και το Υπουργείο Υγείας καθώς το τελευταίο διάστημα δεχόμαστε συνεχείς και έντονες διαμαρτυρίες από μέλη μας για αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες προκαλούν δυσαρέσκεια και ανησυχία στον κλάδο μας.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διασαφήνιση και συνεργασία.



Για το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Πρόεδρος

Τριανταφυλλιά Αθανασίου

Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Λουκάς



Τηλέφωνα για επικοινωνία:

Τριανταφυλλιά Αθανασίου, Πρόεδρος ΔΣ, τηλ:6972607021

Γεώργιος Λουκάς, Γ. Γραμματέας ΔΣ, τηλ:6974645081